

Svar på artiklen: 'Når skolebiblioteket bliver tomt for bøger', bragt i Politiken 14. juni 2015
<http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2713963/naar-skolebiblioteket-bliver-tomt-for-boeger/>

Skolerne har brug for folkebiblioteket

Som beskrevet i artiklen 'Når skolebiblioteket bliver tomt for bøger', bragt i Politiken den 14. juni 2015, bliver stadig flere skolebiblioteker omdannet til digitale læringscentre, der skal motivere eleverne til at læse på digitale og mobile enheder. Tanken er ikke nødvendigvis dårlig, for vi skal møde vores nye målgruppe der, hvor de er.

Og man skal ikke lade sig forskrække af den digitale udvikling, der – som formanden for Danmarks Biblioteksforening, Steen B. Andersen, påpeger det – blot er et medie. Selve indholdet i de digitale ebøger er jo præcis det samme som i den gode gammeldags papirudgave. Om man foretrækker at læse digitalt eller på tryk, er helt op til den enkelte.

Men i forhold til forsyningen af trykte læsematerialer i skolesammenhæng, spiller landets folkebiblioteker en vigtig rolle. For vi har materialerne og det bliver vi ved med at have. Og vi vil gerne hjælpe og understøtte arbejdet i at fremme elevernes læselyst.

Folkebibliotekerne bakker allerede i høj grad op om skolernes arbejde med netop læselysten, men vores døre er åbne for et mere struktureret samarbejde. Det skal ikke kun handle om, at man kan gå ned på sit lokale folkebibliotek efter skoletid, eller henvises til at låne en e-bog på sin tablet via en af folkebibliotekernes digitale tjenester. Det er jo blot at skubbe en udgift fra folkeskolen over på biblioteket.

Nej, der er behov for en mere tilrettelagt inddragelse af studierelaterede aktiviteter i biblioteksrummet, for at imødekomme den stadig stigende efterspørgsel. Det handler om at hjælpe eleverne til at kunne magte og mestre deres eget liv – og til at kunne begå sig i et digitaliseret samfund, hvor det til tider kan være svært at overskue sine handlemuligheder. Men det handler også om, at folkebibliotekerne ikke kan overtage opgaver fra folkeskolen uden kompensation.

Bibliotekschefforeningen vil kort sagt gerne opfordre landets folkeskoler til at indgå et helhedsorienteret samarbejde med deres lokale folkebiblioteker og udarbejde forretningsmodeller herfor. Til gavn for alle parter – og ikke mindst eleverne.