



Årsmødet tager sit udgangspunkt i Dakota-indianernes visdomsord om, at

”Når du opdager, at den hest, du rider på er død, er den bedste strategi at stige af”

Visionen om folkebiblioteket er ikke en død hest.

Vi er en uundværlig del af et moderne velfærdssamfund – ja en del af forudsætningen for det.

Men det udelukker jo ikke, at vi hver især rider rundt på et par krikker, som er blevet lidt stive i benene og som vi måske har optimeret på en gang for meget i stedet for at give dem en kugle.

Har vi for ofte hidkaldt en konsulent – og har vi for ofte efterfølgende siddet med konsulentens bud på forandring i hænderne - handlingslammede og fattigere.

Her har vi (med kærlig hilsen til konsulentbranchen) plukket et par gængse – men velmente råd til ryttere på døde heste:

Skift rytter (Fyr chefen eller måske medarbejderne og ansæt en akademiker)

Nedsæt et udvalg/task force til at studere hesten (Nu skal vi alle have et nyt fælles kort over verden)

Arranger besøg til andre lande for at se hvordan de rider en død hest. (IFLA og andre internationale udvekslingsseancer)

Sænke standarderne så døde heste kan være med (Selvbetjente biblioteker og afhentningssteder)

Omdøb den døde hest til 'Levende med begrænsninger'. (Italesæt din virkelighed på en frisk måde)

Ansætte konsulenter udefra til at ride den døde hest (Teambuilding og coaching)

Sammenbind flere døde heste for at øge hastigheden (Partnerskaber med fætre og kusiner i branchen)

Skaffe yderlige finansiering og/eller træning for at øge den døde hests ydelse. (Udviklingspuljen eller SATS-midler)

Gennemføre effektivitetsstudier for at se om lettere og yngre ryttere kan forbedre den døde hests præstationer. (Benchmarking)

Erklære at da den døde hest ikke skal fodres er den mindre udgiftskrævende og betyder et mindre overhead og derfor bidrager betydeligt mere til organisationens mission end visse andre heste. (Inddrag medarbejdernes kaffepauser)

Omskrivning af præstationskrav for alle heste. (Ny Vision, mission, virksomhedsplan etc.).

Alle ovenstående avancerede strategier har vi alle fra tid til anden bragt i anvendelse.

Men har det hjulpet?

Forstår vi som biblioteksledere altid velfærdsdiskussionerne og ikke mindst velfærdsdilemmaerne godt nok til fortsat at kunne tale og skrive vores biblioteker ind i dem?

Er det i virkeligheden sådan fat, at velfærdssamfundet med de dogmer og værdier, som vi har taget udgangspunkt i hele vores arbejdsliv er en tur på død hest.

Er der nogen, som er ved at sadle om uden, at vi har bemærket det?

Årsmødet vil dreje sig om velfærdssamfundets veje, vildveje og mulige svanesang og ikke mindst, hvad der kræves af offentlig ledelse i den sammenhæng.

Og så skal årsmødet selvfølgelig også handle om det der skal til, for at man kan stige af sin døde hest og op på en frisk.



Torsdag

Kl. 16.00 – 16.45

Velfærdsstaten er demonteret - men ingen vil diskutere hvorfor
v. **Professor Jørn Henrik Petersen, SDU**



Hvordan har vores velfærdssamfund udviklet sig gennem tiden, og hvilke aktuelle udfordringer står vi overfor. Professor Jørn Henrik Petersen har gennem mange år forsket i velfærdsstaten og har for nylig betegnet den som vor tids surrougatmor. Han vil give os det store overblik og præsentere den iboende spænding, som velfærdsstaten har i sig. Og spiller folkebibliotekerne en rolle her? – og kommer de til at ændre på deres selvforståelse?

Kl. 17.00 – 18.00

Kan man evaluere velfærdssamfundet?
v. **Professor Peter Dahler-Larsen, SDU**



Peter Dahler-Larsens forskningsområde er evaluering og er sædvanligvis talsmand for, at man kan evaluere mere end, man tror. Han påpeger imidlertid, at der mange steder foregår et decideret amokløb i måle- og dokumentationsiver. Alt bliver mål, men ingen ved, om kvaliteten øges.

Kl. 19.00

Velkomstdrink

Kl. 19.30

Middag



Fredag

Kl. 9.00 – 9.30

Ministerbesøg – ikke endelig afklaret endnu

Kl. 9.30 – 9.45

En meget kort pause

Kl. 9.45 – 10.15

Velfærdssamfundet under forandring – en ledelsesudfordring

Kristian Wendelboe, Adm. direktør i Kommunernes Landsforening



Er det klassiske velfærdssamfund, hvor rettighederne overtrumfer pligterne en død krikke, som bør forlades? K.W. giver en analyse af fremtidens velfærdssamfund og angiver de udfordringer, vi bør tage alvorligt og de konsekvenser, vi skal håndtere, hvis vi undlader.

Kl. 10.30 – 11.15

Er demokratiet en velfærdssydelse?

Rune Lykkeberg, Journalist ved Information og forfatter.



Alle har ret til demokrati, enighed og individuel frihed – ja det er vel nærmest blevet en velfærdssydelse. Og måske derfor klovner vi lidt slattent rundt i vores liv. Folkebibliotekerne har en særlig interesse i demokratiet, idet vi ofte gør os til dets formidlere og forkæmpere. Men hvad er det for et demokrati vi kæmper for, og i hvilket lys skal vi se vores hjertesag?

Kl. 11.30 – 12.30

Har offermentaliteten overskygget det personlige ansvar?

Peter Bastian, Musiker, forfatter, debattør og meget mere



Hvorfor lederrollen skal fokusere på professionalisme og opgavefokus fremfor den enkeltes aktuelle velbefindende. Trænger vi til friske heste i udøvelsen af vores ledergerning.?

Kl. 12.30 – 12.35

Formanden takker af og inviterer på frokost.

Pris:

Medlemmer af BCF 3790,-

Ikke medlemmer 4190,-

Gæster 2900,-

Sidste tilmeldingsfrist 10. januar.